

Eindelijk een compleet boek over het Kennemer Lyceum. In februari 2020 verschijnt *100 jaar Kennemer Lyceum: de geschiedenis van een bijzondere school*. Het wordt een rijk geïllustreerd, gebonden boek in kleur op formaat 24 x 30 cm, dat 272 pagina's omvat. De winkelprijs van het boek is € 29,50.

272 pagina's
Rijk geïllustreerd
€ 29,50



GUIDO VAN RIJN

100 JAAR KENNEMER LYCEUM

De
complete
geschiedenis

Verschijnt in
februari 2020



De geschiedenis van een bijzondere school



100 JAAR KENNEMER LYCEUM

De geschiedenis van een bijzondere school

De school beschikt over een omvangrijk eigen archief, dat echter nooit systematisch is onderzocht. Daarom vroeg het bestuur oud-leraar Engels, schoolleider en schoolarchivaris Guido van Rijn na zijn pensionering in 2015 om het boek *100 Jaar Kennemer Lyceum: de geschiedenis van een bijzondere school* te schrijven, mede met het oog op de viering van het 100-jarig bestaan van het Kennemer Lyceum in 2020. Een fascinerende ontdekkingstocht, die veel nieuwe gegevens aan het licht bracht.

Er is gekozen voor tien hoofdstukken. Elk hoofdstuk omvat een decennium. Binnen die decennia is de opzet thematisch van aard. Zo blijft de chronologie in stand, evenals de leesbaarheid. Ook wordt aandacht besteed aan bekende oud-leerlingen en -leraren als Anton Pieck, Jac. P. Thijsse en Freddy Heineken.



Het Kennemer Lyceum in Overveen, gemeente Bloemendaal, is een vermaarde school. Niet alleen door het monumentale gebouw, de schitterende ligging en de vele bekende leerlingen en leraren, maar ook door de onderwijsvernieuwingen waarin de school jarenlang een voortrekkersrol had. Eens was het de grootste middelbare school van Nederland.



Het werk is rijk geïllustreerd, dankzij veel onbekend en uniek foto- en ander beeldmateriaal.

Er zijn achttien bijlagen: lijsten met onder meer gegevens van de leraren, het bestuur, de schoolleiding, het onderwijsondersteunend personeel, de opgevoerde toneelstukken en de gehouden voordrachten.



Uit de inhoud

1920-1930

Het aantrekken van begaafde leraren. De door rector De Vletter ingevoerde onderwijsvernieuwingen. De eerste jaren van huisvesting in de BSV en Aelbertsberg. De opening van het nieuwe, monumentale schoolgebouw in 1925.

1930-1940

Schoolreizen en culturele evenementen. De bouw van het bijgebouw in 1935. De bonte correspondentie van De Vletter. De opkomst van de NSB en de reacties van de rector.

1940-1950

De gevangenneming van De Vletter en de installering van zijn door de Duitsers benoemde vervanger. Het lot van de Joodse leerlingen en leraren. De verzetshelden van de school en de leraren met aanvechtbare ideeën. De vier bezettingen van de school door het Rode Kruis, de Duitsers en de Canadezen. De oorlogsschade en de terugkeer van De Vletter. De benoeming van rector Van Meir. De afsplitsing van de montessoriafdeling in het Thijsse-Lyceum op Elswout in 1949.

1950-1960

Financiële problemen door verliesgevende afdelingen. De fusie met 't Kopje in 1953.

1960-1970

De komst van de Mammoetwet. Comotie in de schoolleiding. De terugkeer in de moederschoot van het Thijsse-Lyceum en de reacties van bezorgde ouders.

1970-1980

Onderwijsvernieuwingen zoals de vijfdaagse schoolweek en het schoolonderzoek. Interne strubbelingen. De ambitieuze toneelopvoeringen in de Stadsschouwburg van Haarlem.

1980-1990

Vernieuwingen in en om het onderwijs, zoals de introductie van de computer en de medezeggenschapsraad. De bouw van de twee gymnastiekzalen en de plaatsing van tien noodlokalen.



1990-2000

De invoering van de basisvorming en de tweede fase. Een dreigende mammoetfusie. Fastlane English en de gymnasiumbrugklas. De aanleg van het Kennemerpark.

2000-2010

Vijf rectoren in een decennium. De afschaffing van de VUT. De komst van de sportklas. De digitalisering. De eerste beamer. Legionella in de douches. De bouw van de nieuwe aula.

2010-2020

Het multifunctionele sportcomplex. Het Kennemer als gemeentelijk monument. De code goed onderwijsbestuur. Nieuw onderwijsaanbod. Onderwijsinspectie positief gestemd. De historisch waardevolle geschenken van oud-leerlingen-vereniging Aelbertsberg. De viering van het honderdjarig bestaan.

